



WHISKY, NESSIE EN MANNEN IN ROKKEN

Bergen, rivieren, prachtig ruige natuur, ontelbare kastelen, veel, héél veel whisky (je moet toch iets als het zo vaak regent in je land), en stoere mannen in rokken. Dat is Schotland in een notendop. Maar dit land, waar de mensen wél warm en vriendelijk zijn en een gezellig accent hebben, biedt meer.

Te beginnen bij de hoofdstad: Edinburgh. Met zijn 450.000 inwoners voelt deze stad eerder aan als een groot dorp: klein maar fijn. Het centrum van Edinburgh bestaat uit twee delen: 'the old town', met het kasteel op de rots als uithangbord en de drukbezochte Royal Mile, met zijn vele bars en toeristische winkels, en 'the new town', waar aan Princes Street veel kledingwinkels zitten. Allebei de delen staan sinds 1995 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Tip: vanaf de Carlton Hill heb je een mooi panoramisch uitzicht over de stad (en kan je romantisch met je vriendje op een bankje zitten zoenen terwijl je van dit aanblik geniet – hoewel het er laat op de avond wel onguur kan zijn).

Spoken

Over onguur gesproken; in de oude stad, met zijn vele nauwe straatjes, hofjes en pleintjes, worden nachtelijke 'ghost tours' gegeven, waarin angstaanjagende verhalen worden verteld over alle duistere, spookachtige plekken die Edinburgh herbergt. Zo is er bijvoorbeeld het waargebeurde verhaal van de bodysnatchers. Van 1827 tot 1828 waren de Ierse immigranten William Burke en William Hare actief als seriemoordenaars; omdat de twee mannen krap bij kas zaten vermoordden zij willekeurige mensen om hun lijken te verkopen aan de plaatselijke universiteit voor medisch onderzoek. Ze hebben tussen de 15 en 30 mensen omgebracht. William Burke is zelf in 1829 opgehangen nadat hij schuldig werd bevonden voor zijn daden, waarna zijn lichaam werd afgestaan aan de medische wetenschap.

Kilts

Schotland is waarschijnlijk het enige land ter wereld waar niemand omkijkt wanneer er een man in een rok en hoog opgetrokken kousen over straat loopt. En hoewel men buiten Schotland hier (nog) niet klaar voor is, moet worden gezegd dat het wel wat heeft, een goedgebouwde Schot met zijn kilt. De complete - traditionele - outfits (dus niet de nep-

WHISKY, NESSIE AND MEN IN SKIRTS

EN Mountains, rivers, gorgeous rugged nature, uncountable castles, lots, and lots of whisky (you have to do something when it rains this much in your country), and tough men in skirts. That's Scotland in a nutshell. But this country, where the people are warm and friendly and have a very cute accent, has more to offer.

To begin with the capital: Edinburgh. With its 450.000 inhabitants this city feels a lot more like a big village: small but nice. The centre of Edinburgh consists of two parts: 'the old town', with the castle on the rock as a bill board and the busy Royal Mile, with its many bars and touristic shops, and 'the new town', where Princes Street offers a lot of clothing stores. Both parts have been on the UNESCO world heritage list since 1995. Tip: from the Carlton Hill you've got a beautiful panoramic view of the city (and you can sit on a bench and romantically kiss your boyfriend while enjoying the view – although it can be quite shady at night).

Ghosts

Speaking of shady; in the old town, with its many narrow streets, patios and squares, nightly 'ghost tours' are organized, on which frightening tales are told about all the dark, spooky places Edinburgh offers. For instance, there's the true story of the body snatchers. From 1827 till 1828 the Irish immigrants William Burke and William Hare were active as serial killers; because the two men were out of cash they killed people at random in order to sell their bodies to the local university for medical research. They killed between 15 and 30 people. William Burke was hung in 1829 after he was found guilty of his crimes, after which his body was supplied to medical research.

varianten van de souvenirshop) kosten rond de 700 pond, maar je kan het natuurlijk zo chique maken als je zelf wil. In de kilt-winkel 21st Century Kilts kan je je eigen kilt ontwerpen en voor je laten maken. Voor de hipperre uitvoeringen! En je weet het: je mag er niet onder gluren...

Gay Triangle

Gay Edinburgh houdt zich op in de Gay Triangle. Deze driehoek loopt van de bekendste en gigantische gay discotheek van Edinburgh - CC Blooms, dat elke avond open is en vrije entree heeft - naar de beide uiteinden van Broughton Street. Binnen dit oppervlak vind je veel leuke gay of gay friendly (eet-)café's zoals the Basement, barren als the Street of the Outhouse en restaurantjes als Nom de Plume. Bij dit restaurant kan je, naast heerlijk, goedkoop en zelfs veganistisch eten, in het mannentoi-let je eigen goody bag met verschillende soorten condooms en glijmiddel samenstellen en meenemen. De sluitingstijden komen eerder dan je gewend bent - barren sluiten om 01:00 en clubs om 03:00 uur - maar daar staat tegenover dat het uitgaan ook eerder begint. Vanaf negen uur beginnen de barren al vol te lopen en dan doen de Schotten waar de Schotten bekend om staan: ze drinken. Veel.

Pitlochry

Maar naast het vertier in de hoofdstad heeft de rest van het land ook veel te bieden; zoals een overweldigend, afwisselend en mystiek land-



Kilts

Scotland is probably the only country in the world where no one will look twice when a man in a skirt and high socks walks the streets. And even though people outside of Scotland aren't ready for this (yet), it has to be said that it does have a certain something, a well-built Scotsman with a kilt. The complete - traditional - outfits (so not the fake variety in the souvenir shop) are around 700 pounds, but of course you can make it as classy as you like. In the kilt shop 21st Century Kilts you can design your own kilt and have it made for you. For the more fashionable versions! And you know it: you're not suppose to peek underneath...

Gay Triangle

Gay Edinburgh holds itself up in the Gay Triangle. This triangle goes from the best known and gigantic gay discotheque in Edinburgh - CC Blooms, which is open every night and has no entrance fee - to both ends of Broughton Street. Within this area you find a lot of nice gay or gay friendly pubs like the Basement, bars like the Street of the Outhouse and restaurants like Nom de Plume. At this restaurant you can put together your own goody bag with different kinds of condoms and lubes in the men's room and take it with you, in addition to having delicious, cheap and even vegan food. Closing times arrive sooner than you're used to - bars close at 01:00 and clubs at 03:00 - but on the other hand, going out starts earlier too. Bars start filling up around nine o'clock and then the Scots do what they're famous for: they drink. A lot.

Pitlochry

In addition to the entertainment in the capital, the rest of the country has a lot to offer too; like an overwhelming, divers and mystic landscape. Start your trip northwards (by rental car; unfortunately public transport doesn't take you far) in Pitlochry. This small place is situated at about a ninety minutes drive North of Edinburgh. Several distilleries are in the neighborhood, among which those of Famous Grouse, Blair Athol and Edra-

schap. Begin je tocht noordwaarts (per huurauto; met het openbaar vervoer kom je helaas niet ver) in Pitlochry. Dit plaatsje ligt op zo'n anderhalf uur rijden ten noorden van Edinburgh. In de buurt zitten meerdere distilleerderijen, waaronder die van Famous Grouse, Blair Athol en Edradour. Deze laatste distilleerderij is de kleinste van Schotland, met een productie van 90.000 liter per jaar, tegen de minstens 2.000.000 liter die de meeste andere distilleerderijen per jaar produceren. Voor vijf pond krijg je een rondleiding, uitleg over hoe de whisky gemaakt wordt, en mag je een glaasje - dat naar meer smaakt - proeven.

Pitlochry is een prima uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Er zijn verschillende paden en routes afgebakend, die je langs de mooiste plekjes leiden. Wanneer je hier wil blijven slapen, doe dat dan zeker en vooral in het Easter Dunfallandy Country House. Dit bebloemde Bed & Breakfast wordt al tien jaar lang gerund door Sue Mathieson en haar man. In dit landhuis (waarin drie kamers te huur zijn; twee single rooms en een double room) word je liefdevol ontvangen met thee en koekjes en 's ochtends staat er een gigantisch ontbijt voor je klaar. Het is een ideale locatie om na een weekend feesten weer helemaal tot rust te komen, om romantisch wat tijd met je geliefde door te brengen (ook Sue en haar man zijn gay friendly), of om je als (aspirant)schrijver een poos op te sluiten om een boek te schrijven. Kernwoorden: rust, bloemetjesbehang, heerlijk eten in overdaad en een prachtig uitzicht op het stadje vanaf de Schotse heuvels.

SCHOTLAND HEEFT EEN OVERWELDIGEND, AFWISSELEND EN MYSTIEK LANDSCHAP



Loch Ness

Vervolg je route naar Inverness, liefst via de A82. Dit is de toeristische route; een zit van ruim drie uur, maar deze toont je wel de mooiste plekken van Schotland. De rit voert je langs heuvelandschappen en meren, en het landschap lijkt elke twintig minuten te veranderen: erg indrukwekkend. Inverness is een van de noordelijkst gelegen stadjes van Schotland, bekend om de grote meren die er in de buurt liggen, waaronder het legendarische meer van Loch Ness. Een zoektocht naar Nessie mag hier natuurlijk niet ontbreken: ga mee op een boottochtje van Jacobite (www.jacobite.co.uk), vaar het - 37 kilometer lange en 230 meter diepe - meer over en bezoek de prachtige ruïnes van het Urquhart Castle, waar vandaan je uit kan kijken over het gehele meer en de prachtige omgeving. Dit is Schotland op zijn best!

dour. This last distillery is the smallest of Scotland, with a production of 90.000 liters a year, against the at least 2.000.000 liters that of most of the other distilleries produce a year. For five pounds you can get a tour, an explanation of how the whiskey is made, and you can have a little taste – which tastes like more.

Pitlochry is a good operating base to get to know the surroundings. Several paths and routes have been set out, which will lead you to the most beautiful places. If you should want to sleep here, please do so at the Easter Dunfallandy Country House. This flowery Bed & Breakfast has been managed by Sue Mathieson and her husband for the past ten years. In this country house (in which three rooms are for rent; two single rooms and a double room) you'll receive a warm welcome with tea and cookies and a huge breakfast will be ready for you in the morning. It's an ideal location to wind down after a weekend of partying, to spend some romantic time with your loved one (Sue and her husband are also gay friendly), or to lock up the (aspiring) writer within you and write a book. Keywords: quiet, flowery wallpaper, an overflow of delicious food and a gorgeous view of the town from the Scottish hills.

TIPS:

• **Erheen**

Met EasyJet vlieg je voordelig in zo'n anderhalf uur tijd van Amsterdam naar Edinburgh: www.easyjet.com.

• **Slaaptips**

In Edinburgh: www.therutlandhotel.com, in Pitlochry: www.dunfallandy.co.uk, in Inverness: www.daviotlodge.co.uk.

• **Getting there**

With EasyJet you cheaply fly from Amsterdam to Edinburgh in about ninety minutes: www.easyjet.com.

• **Sleeping tips**

In Edinburgh: www.therutlandhotel.com, in Pitlochry: www.dunfallandy.co.uk, in Inverness: www.daviotlodge.co.uk.

• **Voor meer informatie / For more information**

www.visitscotland.nl, www.gayscotland.com, www.visitbritain.nl

Loch Ness

Continue your route to Inverness, preferably via the A82. This is the touristic route; it takes well over three hours, but shows you the most beautiful places of Scotland. The tour takes you past the hilly country and lakes, and the landscape seems to be changing every twenty minutes: very impressive. Inverness is one of the most Northern situated towns of Scotland, known for the big lakes that are in the neighborhood, among which the legendary Loch Ness. A search for Nessie is not to be missed: go on a Jacobite boat trip (www.jacobite.co.uk), sail across the - 37 kilometer long and 230 meters deep - lake and visit the beautiful ruins of the Urquhart Castle, from which you have a view of the whole lake and the gorgeous surroundings. Scotland at its best!

ADVERTENTIE

Dans & Party Café
www.CapellaCafe.nl

Cafe Capella
 Nieuwstraat 66 - Arnhem