



ICE ICE BABY!

IJsland was met al haar heftige natuur, relaxte bevolking en rijke cultuur al een interessante bestemming. Nu IJsland - dankzij de economische malaise - ineens ook heel betaalbaar is geworden, is het extra aantrekkelijk om eens af te reizen naar het land van Björk met een lesbische premier, geisers en walvissen.

Een vlucht naar Reykjavik (of eigenlijk het door de Amerikanen gebouwde vliegveld Keflavik) is met ongeveer 3 uur goed te doen. Bij Icelandair begint de voorpret al tijdens de vlucht: op je servetje en op de verpakking van je broodje worden je al wat leuke weetjes over de IJslandse geschiedenis en cultuur bijgebracht. Op je eigen individuele videoscherm kun je alvast wat muziek luisteren van IJslandse artiesten (en dat zijn er véél meer dan alleen Björk en Sigur Rós), documentaires kijken over IJslandse geschiedenis en wat basiskennis van de IJslandse taal leren. IJslanders spreken over het algemeen goed Engels, maar een goed geplaatste 'Hæ!' of 'Takk!' op z'n tijd wordt wel gewaardeerd.

Blue Lagoon

Ga na aankomst op het vliegveld niet meteen door naar je hotel, maar neem een busreis naar de Blue Lagoon (wel handig om je zwemspullen van tevoren al in je handbagage te stoppen). Dat lijkt gelukkig in de verste verte niet op het onbewoonde eiland waar we Brooke Shields voor het eerst ongesteld hebben zien worden: het is een op natuurlijke wijze ontstaan geothermisch buitenbad met water dat heel goed voor je huid schijnt te zijn. Je kunt jezelf in het zwembad verwennen met een

EN Iceland was already an interesting destination with all its intense nature, relaxed citizens and rich culture. Now that Iceland – thanks to the credit crunch – has all of a sudden become very affordable, it's extra appealing to travel to the land of Björk with a lesbian prime minister, geysers and whales.

A flight to Reykjavik (in reality the American built airport Keflavik) lasts a reasonable 3 hours. With Iceland Air the fun already starts during the flight: your napkin and the wrapper of your sandwich have some nice little facts about Icelandic history and culture. On your own personal video screen you can already start listening to some music by Icelandic artists (and there are a lot more of them than just Björk and Sigur Rós), watch documentaries about Icelandic history and learn some basic knowledge about the Icelandic language. In general Icelanders do speak English, but a well put 'He!' or 'Takk!' from time to time is very much appreciated.

Blue Lagoon

Don't head straight to your hotel after arrival, but take the bus to the Blue Lagoon instead (putting your swim gear in your hand luggage beforehand will come in handy). Fortunately there is little resemblance with the deserted island on which Brooke Shields



got her period for the very first time: it's an outdoor pool of natural origin with water that's supposedly good for your skin. You can pamper yourself in the pool with a mud facial and there are saunas, waterfalls and steam baths. Definitely the ideal way to relax after your flight! When you get dressed again you will immediately get acquainted with a piece of Icelandic efficiency: they've actually thought about free plastic bags to put your wet swim wear in. Of course there's also a shop where you can buy a full cosmetics line, for the cosmetics freaks among us. That sure comes in handy when you've forgotten your exfoliating products, and you can also do some shopping for the home front. Do keep your receipts so that you can get reimbursed for the sales tax at the airport on your way back, that does make a bit of a difference.

Delicious fish

Reykjavik is a city with about 200.000 inhabitants. For years, 70% of the export of Icelandic products consisted of fish, so it's safe to assume they know how to deliciously prepare fish. At restaurant Panorama, which owes its name to the phenomenal view because it's situated on the eighth floor of a building, they have an exquisite 'lobsterfeast'. If you'd rather have a piece of meat, try the delightfully tender lamb tenderloin. For the slightly more modest budget you can enjoy the wonderful fish and meat dishes (with Sökkulaðikaka for dessert!) on Laugavegur in restaurant Lystin while checking your e-

kleimasker en er zijn sauna's, watervallen en stoombaden. De ideale manier om bij te komen van je vlucht dus! Als je je weer gaat aankleden maak je meteen kennis met een stukje IJslandse efficiëntie: ze hebben zowaar gedacht aan gratis plastic zakjes om je natte zwemspullen in te doen. Voor de cosmeticafreaks onder ons is er bij de Blue Lagoon natuurlijk ook een winkeltje waar je een volledige cosmeticalijn aan kunt schaffen. Handig voor als je je exfoliërende producten bent vergeten, en je kunt meteen cadeautjes inslaan voor de thuisblijvers. Bewaar wel goed je bonnetjes zodat je op de terugweg op het vliegveld de BTW terug kunt krijgen, dat scheelt toch weer een centje.

Lekkere visjes

Reykjavik is een stad met zo'n 200.000 inwoners. Jarenlang bestond de export van IJslandse producten voor 70% uit vis, dus je kunt er vanuit gaan dat ze weten hoe ze een lekker visje moeten klaarmaken. In restaurant Panorama, dat zijn naam dankt aan het fenomenale uitzicht omdat het is gevestigd op de achtste verdieping van een gebouw, hebben ze een heerlijk 'lobsterfeast'. Heb je toch liever een vleesje, probeer dan de heerlijk malse lamshaas. Voor de iets meer bescheiden portemonnee kun je op Laugavegur in restaurant Lystin genieten van heerlijke vis- en vleesgerechten (met Sökkulaðikaka toe!) en op hun gratis wi-fi netwerk meteen even je mail checken op je telefoon. IJsland heeft ook een aantal goede vegetarische restaurants, zoals Á Næstu Grösum en Grænn Kostur. Eet ook zeker een typische broodsoep! Soep geserveerd in een brood; heerlijk!

Vader Abraham

Wil je winkelen, dan moet je ook op de Laugavegur zijn, en zorg dat je vooral even een kopje award winning koffie (of warme choco!) gaat drinken bij Kaffismiðja in de zijstraat Frakkastigur. Een ideale gelegen-

DE DOORSNEE IJSLANDSE MAN IS STOER, HEEFT EEN VOLLE BAARD (WANT DAT IS LEKKER WARM!) EN HEEFT WAARSCHIJNLIJK EEN TRUI AAN MET EEN MOTIEFJE RONDOM DE HALS

mail on your phone using their free wi-fi network. Iceland has also got some very good vegetarian restaurants, such as Á Næstu Grösum and Grænn Kostur. Make sure you also eat a typical bread soup! Soup served in a cup of bread; delicious!

Father Abraham

If you want to go shopping be sure to check out the Laugavegur, and definitely have a cup of award winning coffee (or hot chocolate!) at Kaffismiðja in the sidestreet Frakkastigur. A great way to taste a bit of Iceland's atmosphere: this coffeshop is very popular among the local population. Old spinning-wheels serve as small tables and the music comes from an authentic snugly record player (we even found the Icelandic version of the Father Abraham and the Smurfs LP in their record collection). When you walk a bit further out of Frakkastigur you can visit the Hallgrímskirkja, the biggest church in Iceland. The church is truly beautiful, especially the huge and very impressive organ. For a few Crowns (which amounts to a few Euros) you can take an elevator all the way up the church tower for a phenomenal view of the city. Laugavegur has everything you need, from supermarkets, book stores, restaurants and clothing stores to the CD shop Smekkleysa, of the record label by the same name that was once started by the old members of Björk's old band The Sugarcubes. When you walk a bit further to the pond at the end of Laugavegur where the town hall is also situated, you can wave at the black house of this world famous Icelandic singer. If you prefer indoor shopping, visit the shopping malls Kringlan or Smáralind.

If you really want to dive into the rich Icelandic music scene, try to plan your trip around the annual Iceland Airwaves music festival, where you'll be able to hear a grand scala of local and international bands. The festival is usually held on the third weekend of October and Icelandair offers lucratively priced package trips to visit the festival. The festival once started in a hangar at the airport of Reykjavik but has since grown into a massive event which attracts a lot of music lovers and journalists every year, looking to make new discoveries.

heid om een stukje IJslandse sfeer te proeven: dit koffietentje is erg populair bij de plaatselijke bevolking. Oude spinnenwielen doen dienst als kleine tafeltjes en de muziek is afkomstig van een authentieke knuse platenspeler (wij troffen in de platencollectie zelfs de IJslandse versie van de Vader Abraham en de Smurven-LP aan). Als je Frakkastigur nog even uitloopt kun je meteen een kijkje nemen in de Hallgrímskirkja, de grootste kerk in IJsland. De kerk is echt prachtig, vooral het massieve orgel is erg indrukwekkend en je kunt voor een paar honderd Kronen (omgerekend een paar euro) met een lift ook heel hoog de kerktoren in voor een fenomenaal uitzicht over de stad. Op Laugavegur zelf vind je van alles: van supermarkten, boekwinkels, restaurants en kledingzaken tot de cd-winkel Smekkleysa, van het gelijknamige platenlabel dat ooit werd opgericht door de leden van Björk's oude band The Sugarcubes. Als je aan het eind van Laugavegur nog even doorloopt naar de vijver waar ook het stadhuis is gevestigd kun je meteen even zwaaien naar het zwarte huis van deze wereldberoemde IJslandse zangeres. Mocht je liever naar een overdekt winkelcentrum gaan, bezoek dan de winkelcentra Kringlan of Smáralind.

Als je je echt wilt onderdompelen in de rijke IJslandse muzieksce­ne, probeer je reisje dan te plannen rond het jaarlijkse Iceland Airwaves muziekfestival, waar je in één weekend meteen kennis kunt maken met een groot scala aan plaatselijke en internationale bands. Het festival wordt doorgaans in het derde weekend van oktober gehouden en Icelandair biedt voordelig geprijsde pakketreizen aan om het festival te kunnen bezoeken. Het festival begon ooit in een hangar op het vliegveld van Reykjavik maar is inmiddels uitgegroeid tot een massaal evenement waar jaarlijks veel muzikliefhebbers en journalisten naartoe afreizen om nieuwe ontdekkingen te doen.

Party hardy slagveld

Uitgaan is in Reykjavik dikke prima. Alcohol is redelijk aan de prijs (een biertje kan zomaar 7 euro kosten, maar dan heb je wel een halve liter), dus de plaatselijke bevolking drinkt thuis flink in en gaat pas na middernacht de hort op. In bar Barbara - momenteel de gay hotspot van Reykjavik - wordt het rond 1 uur 's nachts aardig druk en binnen een paar uur zijn de Reykjavikse straten veranderd in een soort slagveld van zoenende, vechtende, brakende, schreeuwende en feestende mensen. Plaatselijke IJslandse homo's zijn wel bang dat ook Barbara



TREK EEN WARME JAS, SJAAL, MUTS, HANDSCHOENEN, WINTERSCHOENEN, 'FLEESSWIETER' EN THERMISCH ONDERGOED AAN

Party hardy battle field

Going out in Reykjavik is lots of fun. The price of alcohol is rather steep (a large beer can cost around 7 euro), so the local population starts drinking at home and only go out after midnight. At bar Barbara - the gay hot spot of Reykjavik at the moment - it gets fairly busy around 1 o'clock at night and within a few hours the streets of Reykjavik turn into a sort of battle field of kissing, fighting, vomiting, screaming and partying people. Local Icelandic gays are afraid that Barbara will also cease to exist sometime soon. They're noticing a pattern in which a bar suddenly becomes popular among gays, followed by frequent visits by hip 'look how tolerant I am towards the gay community' heterosexuals, as a result of which the gays leave and subsequently the heterosexuals leave and the place goes bankrupt. Tough.

Artistic bites

Everyone in Iceland drinks heavily when they go out (and get pretty loose!) so there's plenty of opportunity to book up with a heavyset rugged Icelandic fisherman. The average Icelandic man is tough, has a full on beard (because it keeps you warm!) and is most likely wearing a sweater with a patterned design around the neck. You also find a lot of artistic types there ('misunderstood poet' types or 'silent but passionate artists'). So there's something for everyone, basically.

On tour

A visit to Iceland shouldn't be limited to just shopping, drinking coffee and going out. It's a country with a pretty unique history and quite a lot of interesting places. We can heartily recommend the Golden Circle tour, which drives you by four must-see locations in a touring car. Because you'll be outside a lot it's recommended to wear a warm jacket, scarf, hat, gloves, winter shoes, fleece sweater and perhaps even thermal underwear, if you weren't wearing that already. The first place of interest is Nesjavellir, the geothermic power station in which you can see how the underground warm water of Iceland is utilized to gain energy and heat up the Icelandic houses, yet another example of Icelandic efficiency. After this you'll be brought to Gullfoss - a big impressive water fall - where water comes tumbling down 32 meter into a cleft. There's a pretty feisty wind from time to time, so look out that your brand new water resistant poncho doesn't spontaneously get ripped to shreds (yes, we speak from experience). After this you'll be brought to the geysers in the Haukadalur valley. Unfortunately Geysir, the really big geyser, sometimes isn't active for years and at the moment it only sprays about twice a day. But its little brother Strokkur is just as impressive and on average sprays every 4-8 minutes. No pun intended. Thingvellir is another stop - the only place in the world where you can see tectonic plates of the continents move separately from each other. Furthermore the tour drives by villages, churches and craters which may or may not be viewed - depending on the weather condition.

Whales

Also well recommended is the whale spotting tour, because where else on the mainland of Europe are you able to see them in their natural habitat? At first we were kind of pessimistic, and not entirely convinced that we would see as much as one whale during the trip, but in the end we encountered about 15 (!) of them, which according to the



binnenkort niet meer zal bestaan. Zij nemen een patroon waar, waarbij een bar ineens heel populair wordt onder homo's, maar vervolgens ook druk wordt bezocht door hippe 'kijk mij eens tolerant zijn naar de homo community'-hetero's, waardoor de homo's aftaaien en vervolgens de hetero's ook aftaaien en het tje over de kop gaat. Lastig.

Artistieke hapjes

Iedereen gaat tijdens het stappen in IJsland flink aan de alcohol (daar word je tenslotte lekker los van!) dus er is ruime gelegenheid om een robuuste IJslandse vissersman aan de haak te slaan, type 'ruwe bolster, blanke pit'. De doorsnee IJslandse man is stoer, heeft een volle baard (want dat is lekker warm!) en heeft waarschijnlijk een trui aan met een motiefje rondom de hals. Je vindt er ook veel artistiekelingen (type 'onbegrepen dichter' of 'stille maar hartstochtelijke kunstenaar'). Voor elk wat wils dus, eigenlijk.

On tour

Een bezoek aan IJsland is natuurlijk veel meer dan alleen winkelen, koffie drinken en uitgaan. Het is een land met een vrij unieke geschiedenis en behoorlijk wat bezienswaardigheden. Wij kunnen de Golden Circle tour van harte aanbevelen, waar je in een touringcar wordt langsgereiden bij vier must-see locaties. Omdat je veel buiten bent is het vooral op dit tochtje aan te raden om een warme jas, sjaal, muts, handschoenen, winterschoenen, 'fleesswieter' en misschien zelfs thermisch ondergoed aan te trekken, voor zover je dat niet al aan had. De eerste bezienswaardigheid is Nesjavellir, de geothermische elektriciteitscentrale waarin je kunt zien hoe het ondergrondse warme water van IJsland wordt gebruikt om energie te winnen en om de IJslandse huizen te verwarmen, weer een stukje IJslandse efficiëntie dus. Daarna word je naar Gullfoss - een grote indrukwekkende waterval - gebracht waar water 32 meter diep naar beneden een kloof in dondert. Het kan er flink waaien, dus let op dat je nieuwe waterafstotende poncho niet spontaan bruut uit elkaar scheurt (we spreken uit ervaring, inderdaad). Daarna word je naar de geisers in de Haukadalur vallei gebracht. Geysir, de echt heel grote geiser, is soms helaas jarenlang inactief en momenteel spuit hij maar een stuk of twee keer per dag. Maar z'n kleine broertje Strokkur is net zo indrukwekkend en spuit gemiddeld om de 4-8 minuten. We zullen er verder geen dubbelzinnige grapjes over maken. En er wordt een stop gemaakt bij de Thingvellir - de enige plek ter wereld waar je tektonische platen van

organizer of the trip was actually a rather modest 'turnout'. Unfortunately we weren't able to hear them sing, but oh well, we have Kate Bush CDs filled with whale singing. Oh, and there were also dolphins during the trip. They're always enjoyable animals. The northern light tour was a bit of a disappointment. We weren't guaranteed to see the pole light, but it's hard not to get bummed out when you've been pacing up and down in the freezing cold for two hours, gazing around you, without even seeing a single spark of light. The tour guide did however see the light; but she supposedly had 'trained' Icelandic eyes. Fortunately we're getting a fifty percent discount on our next tour. We'll happily return for that!
All in all Iceland is a unique experience. Hip, volcanic, organic, pure, refreshing (literally), and a place in the world that you have to have seen.

de continenten los van elkaar kan zien bewegen. Verder rijdt de tour langs dorpjes, kerkjes en kraters die al dan niet - afhankelijk van de weersomstandigheden - bezichtigd kunnen worden.

Walvissen

Ook aan te raden is de tour waarbij je walvissen kunt kijken, want waar kun je die op het vasteland in Europa nu eigenlijk nog meer zien in hun natuurlijke habitat? We waren aanvankelijk nogal pessimistisch, en niet geheel overtuigd dat we tijdens die tocht ook maar één walvis zouden zien, maar uiteindelijk kwamen we er een stuk of 15 (!) tegen, wat volgens de organisator van de tocht zelfs nog een vrij bescheiden 'opkomst' is. We konden ze alleen helaas niet horen zingen, maar ach, we hebben Kate Bush cd's die vol staan met walviszang. Oh, en er waren ook dolfijnen tijdens de tocht. Dat blijven toch gezellige dieren. De noorderlicht-tour was een beetje een desillusie. Het zien van het poollicht was dan ook niet gegarandeerd, maar toch baal je als je twee uur lang in de sneeuw hebt staan ijsberen, om je heen turend, om vervolgens geen enkel sprankje licht te zien. De tour guide echter zag het licht wel; maar zij had dan ook 'getrainde' IJslandse ogen. Gelukkig krijgen we bij een volgende tour vijftig procent korting. Daar komen we graag nog eens voor terug!

Al met al is IJsland een unieke ervaring. Hip, vulkanisch, organisch, puur, verfrissend (letterlijk), en een plek op de wereld die je gewoon gezien móet hebben.

TIPS: ICELANDAIR

WWW.ICELANDAIR.NL

- Ga logeren in het Hilton, zij hebben kamers met een bad waarin je weer kan opwarmen na een koude dag in de IJslandse natuur. Oh, en de pannenkoeken met caramelsaus bij het ontbijt-buffet zijn zéér de moeite waard! www.hilton.co.uk/reykjavik.
- Boek je tours via Reykjavik Excursions: www.re.is.
- Iceland Air vliegt dagelijks op IJsland: www.icelandair.nl.
- Blue Lagoon: www.bluelagoon.com.
- Restaurant Panorama: www.panoramarestaurant.is.
- Restaurant Lystin: www.lystin.is.
- Koffiehuis Kaffismiðja: www.kaffismidja.is.

• Stay at the Hilton, they have rooms with a big bathtub in your hotel room in which you can warm up after a day of cold Icelandic nature. Oh, and the delicious pancakes with caramel sauce at the breakfast buffet are very much worth it. www.hilton.co.uk/reykjavik.

- Book your trip via Reykjavik Excursions: www.re.is.
- Iceland Air flies to Iceland every day: www.icelandair.nl.
- Blue Lagoon: www.bluelagoon.com.
- Restaurant Panorama: www.panoramarestaurant.is.
- Restaurant Lystin: www.lystin.is.
- Coffee house Kaffismiðja: www.kaffismidja.is.